

Ds. A. Moerkerken

Zonder enige twijfel. De Nederlandse Geloofsbelijdenis

Gebonden uitgave met leeslint

De Nederlandse Geloofsbelijdenis. De 37 artikelen van de NGB worden in deze uitgave behandeld in de vorm van lidmatencatechisaties. Bij de catechisatie gaat het om onderwijs en onderzoek in onze geloofsleer, fundering in de leer, met van tijd tot tijd ook een woord tot het hart. De bespreking van een artikel wordt afgesloten met beantwoording van enkele vragen die gesteld zijn tijdens de bespreking van het artikel. In de Inleiding beschrijft de auteur onze belijdenisgeschriften en dan in het bijzonder over onze NGB. Verder het ontstaan en de noodzaak van de belijdenisgeschriften: versterking van het geloof van Gods Kerk, als een akkoord van kerkelijke gemeenschap, om de dwaalleer te weerleggen (12/14).

Vragen n.a.v. artikel 1: U zei: Vragen om verandering is vaak veroorzaakt door opstand. Maar kan een mens die het met de Heere eens geworden is, dan nooit meer om verandering vragen in Gods gunst? (34).

Vraag n.a.v. artikel 2: Openbaart God Zich ook in Zijn gunst via de klanken van de massamedia? Ik geloof niet dat de Heere dit wil. Met name de media van radio en televisie liggen zo zeer onder het beslag van de duivel, dat wij niet moeten proberen daar kanalen voor te maken voor de verkondiging van Gods Woord (47).

Vraag n.a.v. artikel 37: Mogen onze jonge mensen nog wel een gezin stichten? Hun kinderen gaan immer zo'n bange tijd tegemoet? (-) Toch mag ons dat nooit brengen tot die moedeloosheid die zegt: Dan maar niet meer huwen (525).

Een zeer goed leesbare tekst en heel leerzaam, omdat er duidelijk uitleg wordt gegeven. De vragen geven een duidelijke toespitsing op de actualiteit van het besprokene.

Goed om zelf te lezen, ter voorbereiding van het huisbezoek, voor gemeente avonden en bijbelstudiegroep.

Van harte aanbevolen.